

Vraag het aan Morya



Je kan hulp vragen

“Of je nu een tekort hebt aan geld of te veel geld hebt, je moet jezelf niet vanuit het geld beoordelen en niet gaan kijken en oordelen naar het bezit dat iemand verzameld heeft of naar het gebrek eraan. Dat wordt veel te veel gedaan. Men kijkt niet naar de diepere waarde van de mens, naar de echte betekenis van de mens, maar men kijkt te veel naar de uiterlijke wereld. En geld is daar één ding van, bezit is daar één ding van. Doe daar niet aan mee, probeer daar los tegenover te staan. Anderzijds moet je echt kunnen opkomen voor je eigen situatie, dat je dus een inkomen hebt dat voldoende is om van te leven.

En toch, wanneer je dingen hebt meegemaakt die op jou zijn afgekomen, waar je geen schuld aan hebt en waarvan het voor jou heel belangrijk is dat je er door geraakt, mag je niet nalaten om hulp te vragen. Want er zijn andere bronnen om het geld te dirigeren en te leiden. Er zijn hele stromingen binnen het geld die als het ware aangepast worden aan de mens. Als alleen de mens verantwoordelijk was voor het geld, dan zou het al lang niet meer uit te houden zijn op deze aarde. Er zijn energieën die gestuurd worden en het geld volgt die energieën.

Je moet dus een beroep kunnen doen op de hogere wezens om voor jou te zorgen ook als het je materieel slecht gaat, dat moet kunnen. Dat wil niet zeggen dat je ontlast bent van arbeid. Integendeel, arbeid is eigenlijk een dwingend iets op deze aarde. Iedereen moet werken. En als het geen fysieke arbeid is, dan moet het een geestelijke, spirituele arbeid kunnen zijn. Maar een werk moet absoluut verricht worden, want op deze manier komt de vernieuwing op deze aarde tot stand.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 3: ‘Lichte en duistere dagen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 341

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


